



İslam ile Yaşamak İslam ile Yaşlanmak

Live with Islam Old with Islam

Büşra Nur İNCE

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi
Lisans Öğrencisi.
Ankara, Türkiye
Social Sciences University of Ankara
Faculty of Islamic Sciences,
Undergraduate.
Ankara, Turkey

Türü: Deneme

busranur.ince@student.asbu.edu.tr

Geliş Tarihi: 07 Nisan 2021

Yayın Tarihi: 21 Haziran 2021

Hiçbir şeyin anlamsız yaratılmadığı cihanda, kuşkusuz yaratılmışların en üstünü insanın başıboş bırakılacağını sanması elem vericidir. İnsan; doğar, yaşar ve son olarak kavuşur. Yaşam evresinin ebedi olduğuna inandırır kendini. Aldığı yaşların çetelesini tutar, büyük günü ipe çeker. Peki ya İslam'la yaşlanmak nasıldır?

İslam fitratı üzerine doğan insan, İslam'la yücelmeyi düstur edindiğinde her kapıda ağlar, son kapıda gülümser. Ruhunun gıdasını dinin maneviyatından karşıladığında ise kalbi tatmin olur. Mamafih elinin değdiği, gözünün gördüğü tüm mahlûkatı tevazuyla selamlar. Emsal bir karakter yaşatmak için başına gelenleri başmisafiri eder. İnsan, İslam'la bir anlam kazanır. Nitekim günlerinin hatta yıllarının sadece yaş almaktan ibaret olmadığını bilir ve buna göre bir yaşam sürer. Duruşunda, oturuşunda ve yürüyüşünde İslam'ı anlatır. Güneş ona farklı doğar, tan yeri ağarmadan akan soğuk su onun şifasıdır.

Huzuru büyüklükte değil aksine boyun eğmekte bulmuştur. Allah'tan hem korkar hem de ona sığınır. İslam tam da bu değil midir? Selamete ulaşmak için her zaman bir umut aynı zamanda yeis vardır. Kalbini Allah ile dolduran kul, korkusunun yanı sıra sevgisiyle iman eder. Sevince her zorluğun aslında içinde kolaylığını barındırdığını kavrar. Aşılacak her imtihanın anahtarını "sabır" beller. Dünya hayatının bir kelebeğin kanat çırpışları kadar hızlı ve sayılı olduğunu hiçbir zaman aklından çıkarmaz. Günler bir nehir gibi bazen durgun bazen hırçın akarken o, akıntıda sürüklenmez, nehrin dilini bilir ve onunla anladığı dilden konuşur. İslam üzere bir hayata niyet ettiğinde kapalı kapılar bulur önünde, yol boyunca sırtında sıkıntılarla dolu olur küfesi...



Genç Atebe Dergisi Haziran 2021 Sayı 1

Hayır! Sadece baktığımızdan ibaret değildir gördüğümüz. Her sıkıntıda muhakkak bir kolaylık verilmiştir. Allah kulunu hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Önemli olan, zahirde yaşananları imtihan bilmek, asla pes etmemektir. Sıkıntılar insanı pişirir. Bu sıkıntıların her şeyi yoktan var eden yüce Yaradan'dan geldiğini bilmek ise insanın kalbine müthiş bir ferahlık verir. Çünkü insan bilir ki Allah'ın gücünün üzerinde hiçbir güç yoktur. O, "ol" der ve olur. Rab kullarına muhakkak yeter.

Ömrünün boş cefalarla bitmeyeceğini bildiğinden imtihan dünyasında sebatkâr olur. Gerçek mutluluğun bu dünyadaki ezbere bildiğimiz, aslında içi boş mutluluk olmadığını bilir ve mutluluğun kulu olmaz. Sınandığında isyan değil, teşekkür etmeyi bilir. Nefsine köle değil, efendi olmayı başarır. Ebedi hayatında sefa bulmak amacıyla her zaman çalışır. Çalışıp çabaladığında hem bu dünyada hem ebedi hayatta kazançlı olur. Kerîm olan Allah'ın ikramlarından biri tam da budur.

Her varlık için en değerli, en yüksek varlık kendi varlığıdır. Bu bilince sahip olan bir insan öncelikle kendisine, daha sonra ise kendisi için değerli olan her varlığa saygıyla yaklaşır. Özünü ve karşısındaki varlığı incitmemek için sürekli tefekkür halindedir. Düşünmeden hareket etmez, hatta düşünmeden konuşmaz. Bunların hepsi İslam'ın insana kattığı değerlerdir. İslamiyet, insanlığa ve her şahsa ayrı ayrı değer verir.

İslam'ın en ufak değerini hayatında sahtelikten uzak, tüm gerçekliğiyle yaşayabilen insanoğlu yaşlanmadan da olgunluğa ve gerçekliğe ulaşmış olur. İslam ile yaş almak işte bu kadar güzel ve huzur vericidir.